

Roddföreningens båthus i aska vid väldig brand.

GP 20/11-44.

Skenet syntes milsvitt omkring.

En del båtar räddade men de två utriggade åttorna lågornas rov.



Himlen färgades vit och röd av den väldiga elden.

Göteborgs roddförenings minnesrika och för alla göteborgare och många utsocknes välkända båthus och paviljong på Saltskär i Hinsholmsviken, Saltholmen härjades i går kväll av en våldsamt brand som efter någon timme lade hela anläggningen i aska. Lågorna flammade högt mot den regniga himlen och speglade sig i viken och förvandlade vattnet till purpur och guld. Eldskenet syntes milsvitt omkring och från Öckerö och Styrö ringde man till tidningen och undrade om hela Göteborg stod i lågor. Folket i Masthugget, på Strömmens berg, Lunden och Lundby var lika intresserat.

Den första underrättelsen om katastrofen kom till längedragspolisen klockan en kvart före sju på kvällen då en ingenjör som bor i omedelbar närhet av båthuset ringde och berättade att elden var lös där. Alvsborgs brandkår fick ögonblickligen larm och infann sig snabbt. Den stod f. ö. så gott som beredd för utryckning och hade nyss kommit in efter en soteld i trakten. Nu var det bara att starta bilarna på nytt och under befäl av vice brandchefen Olle Nilsson ge sig ut på ett nytt, bra mycket mer krävande uppdrag.

Det var klart från första stund att här hade brandkåren en övermäktig uppgift som varken den eller någon annan kunde lösa. Redan ett par mi-

nuter sedan larmet kommit slogo lågorna ut genom taket i paviljongen och strax därpå var praktiskt sett hela anläggningen övertänd. Varje tanke på att rädda själva husen var bortkastad men man kunde i alla fall göra vad göras kunde för att föra det dyrbara båtmaterialiet i säkerhet. Det lyckades också till stor del och snart

(Forts. på sid. nio.)



Trots ösregn och bläst kom folk i långa banor till brandplatsen.